

Vreugdeklapper 181



Vakanties achter de rug, en opnieuw regen: de herfst is weer in het land...

Ondertussen Olympische spelen achter de rug, onze Remco zowat alles gewonnen en de wandelactiviteiten opnieuw volop hernomen.

Dan maken we ons klaar voor onze Bertemwandeling, de driedaagse trip naar Nieuwpoort en het Ledenfeest. Hierover weldra meer.

In deze vreugdeklapper:

- [Bon met drankje op wandeling Parkvrienden](#)
- [De voorbije vrijdagwandeling in Tervuren](#)
- [Hoe was het in Flims?](#)

Herfst. Dan zal ik zelf maar het zonnetje in huis zijn.

Wandelen bij de parkvrienden

Op zondag 13 oktober richten de Parkvrienden van Zaventem hun [jaarlijkse herfsttocht](#) in met vertrek vanuit Sterrebeek.

Afstanden tussen de 5 en 20 kilometer.

Als bevriende club bieden wij aan onze leden deze wandeling gratis aan, samen met een drankje.

Je kan genieten van dit voordeel door [hier de bon te downloaden](#) en af te printen.

Je kan op deze bon meerdere leden van de Vreugdestappers invullen.

Veel wandelplezier bij de Parkvrienden.

Vrijdagwandeling 20.09.2024 9u15 vanuit Tervuren

Lekker weertje, 26 stapper voor lus één en 16 voor lus twee, en (gratis) ingehuurde gids, waren voldoende om er een leuke wandeldag van te maken.

Lus één was een Zonienwoud-lus richting Arboretum. En zelfs het door de everzwijnen opgewoelde stuk kon de pret niet drukken.

Goede stappers, dus ook weinig vertraging bij aankomst in Tervuren. Hooguit enkele "marktplakkers"...

Het leuke zonnetje zorgde er zelfs voor dat het door Eli gereserveerde zaaltje in de Foyer, ingeruild werd voor het buitenterras.

In lus twee werd het Park van Tervuren verkend. En ook hier werd er duchtig gekletst.

Afsluitend waren de meeste toch nog dorstig en kon de Foyer ons nog eens verwelkomen.

Enige onbeantwoorde vraag: wanneer en waar is de volgende vrijdagwandeling? Wie zich geroepen voelt om ergens de groep op sleeptouw te nemen en voor een korte drank/plasstop kan zorgen, zal de clubleden (en mijzelf) ten zeerste verblijden.

Foto's van de wandeling vind je [hier](#).



Flims - Intersoc 10-daagse met 26 Vreugdestappers

Eind augustus trokken 26 Vreugdestappers met bus of auto naar het Zwitserse Flims.

Lekker weertje, leuk hotel, mooie omgeving, lekker afwisselend eten, behoorlijke gidsen, mooie kamers, gevarieerd programma en aanvaardbaar gezelschap (hé Albert), dus alles om er een leuke vakantie van te maken.

Er waren zelfs 11 Ijsetrippers mee en ja ... ook daar waren er hele leuke mensen bij (zo zie je maar).

Gevarieerd programma: busuitstappen, dagwandelingen voor de geoefende wandelaars, maar ook voor de net wat mindere of diegene die enkel voor zon en geneugten daar waren was er voldoende aanbod.

Er was zelfs een ijssalon in Flims waar je heel lekker ijs aangeboden werd. We zijn aldaar zelfs 2x gepasseerd, fout van Richard, want zoals jullie weten zou ik dat anders geenszins overwegen.

Warm, warmer, warmst! Dus 2 zekerheden: zweten en constant dorst.
Maar we hebben het allen vlot overleefd. Nu ja op onze Willy na misschien,
maar die weet natuurlijk goed hoe hij extra aandacht van de dames krijgt.

Voor de aanwezigen Vreugdestappers was dit zeker een geslaagde vakantie.
Korte aanvulling: team van ondergetekende won natuurlijk de georganiseerde
kwis.

Foto's van deze mooie reis vind je [hier](#).



Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van Wandelclub De Vreugdestappers.

Contactgegevens bestuur:

Jean-Marie Theunis - 0486/86 23 32 - jean.marie@telenet.be

Jaklien Sterckx - 0484 76 53 90 - jaklien.sterckx@hotmail.com

Mario Van Meeuwen 0493 79 53 51 mvanmeeuwen@gmail.com

Maurice Vanaudenhaegen - 0496/50 49 86 - m.vanaudenhaegen@telenet.be

Email: vreugdestappers@gmail.com

Contactadres: Erpsestraat 29, 1930 Zaventem

Copyright ©2023 Wandelclub De Vreugdestappers, Alle rechten voorbehouden.

Ben je niet langer geïnteresseerd in het ontvangen van deze nieuwsbrief, stuur dan een email naar
vreugdestappers@gmail.com