

Zomertochten en
Pannenkoekenwandeling



Gegroet helpende en wandelende Vreugdestappers,

Geen regen tijdens de Huldenbergwandeling en Pannenkoekentocht dit jaar.

De wandelconcurrentie kwam uit Groot-Bijgaarden, Lummen, Leest, en op maandag uit Drieslinter. Veel bevriende clubs waren op verlof of kozen voor dichtbij-organisaties.

Om concurrerend te blijven en de Dodentocht-stappers aan te trekken, boden we opnieuw een "50 km" route aan. Dit vergde extra werk van de afpijlers en bordenmaker, maar het was de moeite waard. Of dit op lange termijn een succes is, zal de tijd leren.

's Ochtends zagen we een goede opkomst van lange-afstandstappers. Een betere voorbereiding voor de Dodentocht is nauwelijks denkbaar!

De parkeersituatie aan de A. Goossensstraat is inmiddels goed ingeburgerd en de zorgen hierover zijn verdwenen dankzij de nu wel geroutineerde parkwachters.

Het was even spannend om de medewerkersexcel te vullen door vakantiegangers, werkende leden, verjaardagsfeestjes, zieke en geblesseerde leden, en zelfs twee leden in het gips. Maar dankzij last-minute aanmeldingen en nieuwe helpers zoals Ela, Greta, Julie, Frieda, Dirk, André, en Willy, kwam alles goed. Moest er iemand over het hoofd gezien zijn: onze welgemeende excuses.

In de laatste week kregen we nog het bericht van het bezoek van een grote club uit Aalter met bus, en twee clubs met bon. Da's natuurlijk een surplus!

Zoals steeds waren onze wandel-bezoekers zeer tevreden over het parcours, de vriendelijke bediening en de organisatie. Ook de club die ons met een bus-bezoek vereerde, overstelpte ons met felicitaties. Op het digitale platform kregen we ook alleen maar positieve berichten.

Met een dikke duizend wandelaars was het soms hard werken, maar dankzij de inzet van alle helpers verliep alles soepel. Ook de mensen die massaal lekkere soep maakten, hartelijk bedankt!

Door het langere verblijf van wandelaars in de eindzaal, duurde het opkuisen wat langer. En dan volgde nog werk voor de Pannenkoekentocht...

Onze 3e Pannenkoekentocht op maandag was ook een succes dankzij het mooi weer.

Ondanks de concurrentie uit Drieslinter hadden we honderd deelnemers meer dan vorig jaar.

Onze bakkende dames hadden het druk met de pannenkoeken en moesten zelfs extra deeg maken. De deelnemers waren zeer tevreden en vroegen vaak of er nog pannenkoeken waren.

Een bestuurslid van een top-3-club in België overwoog zelfs een busreis naar onze regio.

Na een lange dag verlieten we moe maar tevreden de zaal.

Deze positieve derde editie laat het beste verhoppen voor de toekomst.

Onze pannenkoekentocht is ondertussen traditie!

Zonder jullie hulp geen wandeltochten: een welgemeende DANKUWEL!

Tot op een volgende wandeling en prettig verlov aan degenen die nog mogen vertrekken.



Wandelingen in de kijker

- vrijdag 09/08 + zaterdag 10/08: Dodentocht
Deelname van een aantal Vreugdestappers.
Te volgen via tracking en natuurlijk langs het parcours!

- Zondag 11/08/2024: omloop druivenstreek vanuit Overijse van Ijsetrippers
- Woensdag 14/08/2024: wandeling Bollekens uit Rotselaar
- Zondag 18/08/2024 : Boutersem en Opwijk
- Zaterdag 24/08/2024: Nieuwenrode
- Zondag 25/08/2025: Witloofstappers uit Kampenhout

Best kalender of App raadplegen voor meer of andere wandelorganisaties

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van Wandelclub De Vreugdestappers.

Contactgegevens bestuur:

Jean-Marie Theunis - 0486/86 23 32 - jean.marie@telenet.be

Jaklien Sterckx - 0484 76 53 90 - jaklien.sterckx@hotmail.com

Mario Van Meeuwen 0493 79 53 51 mvanmeeuwen@gmail.com

Maurice Vanaudenhaegen - 0496/50 49 86 - m.vanaudenhaegen@telenet.be

Email: vreugdestappers@gmail.com

Contactadres: Erpsestraat 29, 1930 Zaventem

Copyright ©2023 Wandelclub De Vreugdestappers, Alle rechten voorbehouden.

Ben je niet langer geïnteresseerd in het ontvangen van deze nieuwsbrief, stuur dan een email naar vreugdestappers@gmail.com