



# DE VREUGDEKLAPPER

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers - WSVL 4386

November 2023

Nummer 166



In dit nummer:

[Verslag 3-daagse in Houffalize](#)

[Bertemwandeling](#)

[Ledenfeest](#)

[Busreis Ingelmunster](#)

[Vrijdagwandeling Hoegaarden](#)

[Vreugdestappers Tervuren een feit](#)

[Vreugdestappers in club-klassement](#)

[Betaal tijdig je lidgeld](#)

[Wandelingen in de kijker](#)

Driedaagse in Houffalize, Vreugdestappers Tervuren een feit, Bertemwandeling, ledenfeest, inschrijvingen Flims, en busreis zitten er op, dan maar eens een "Verslagjes-Vreugdeklapper" voor de donkere koude avonden.

Inderdaad, we hebben de drukke september- en oktobermaanden achter ons gelaten. En wachten nu braaf op de Sint.

Dus even een rustiger moment in de clubwerking, al is inning lidgelden (en bezorgen doc's), werving nieuwe leden en voorbereiding Trail in februari al weer gestart.

3-daagse Houffalize was zwaar maar top, Bertemwandeling overtrof de verwachtingen, ledenfeest kon al zeker rekenen op goede organisatie (thanks Jaklien en Eliane), grote opkomst en lekker eten. En de rest ... moet je aan de deelnemers vragen.

Ook het wandelen zit bij onze leden weer in de lift, getuige de promotieplaats in het **clubklassement**.

In de volgende Vreugdeklapper:

Mogelijk nog één wandeling met bon in december

Hoe was 2023?

Wat staat er te gebeuren in 2024?

Volgende vrijdagwandeling – zie website in de toekomst!

En blijf steeds de website Vreugdestappers.be in het oog houden

Sinterklaas is net als liefde, je moet erin geloven!

### Vayamundo 2023

Veertig Vreugdestappers namen deel aan de driedaagse naar Vayamundo in Houffalize. Mooie kamers, prachtige omgeving, voldoende eten en keuze (met wat geduld ...) en voor de rest moesten we zelf zorgen.

Op dag 1 (vrijdag 22/09/2023) waren we reeds tegen 11u in Vayamundo.

Vanwege de "goede relaties" waren onze kamers dan zelfs al beschikbaar (normaal vanaf 16u). Na het betrekken van de kamers werd om 11u45 het gevraagde middageten aangeboden: lekkere "smos" en soep en alle dranken "à volonté".

En dan vanaf 13u, met gevulde maag, op stap voor de eerste klimpartij van het weekend. Tocht van 10,5 km maar wel al direct met heel wat hoogtemeters.

Enkele leden deden het nog wat rustig aan en gingen Houffalize-stad bezoeken.

De anderen trokken richting Sommerein: vergezichten, bos, prachtige paddenstoelen, de Ourthe van op hoogte of op voelafstand. Veel bergop en -af dus. Enkel de regen was tegen het einde spelbreker, maar voor de rest niets dan gelukkige stappers. 10-11 km in Houffalize is natuurlijk net wat zwaarder dan aan zee, maar ook de minder geofende deelnemers kwamen heelhuids terug in Vayamundo toe. Moe ... maar voldaan.

Na een welverdiend drankje in de bar en een lekkere douche was het wachten op het eten. Iedere aanwezige in Vayamundo had blijkbaar veel honger en bood zich op hetzelfde startmoment aan. Als het wachten uiteindelijk beloond wordt, is de rest snel vergeten. Er waren toch leden die hier direct lessen uit trokken voor de volgende dag. Na eten en desserts, desserts, desserts ... trokken nog heel wat leden naar de bar tot ... (ssstt) sluitingstijd (voor sommigen).

Dag 2 (zaterdag 23/09/2023): iedereen was tijdig op post voor een stevig ontbijt.

Daarna een vijfdelig aanbod:

- Mooie wandeling richting Mont (met bezoek oorlogsmonument en lezing door Denise) – upstairs
- Bezoek aan de markt en dan met de Shuttle naar Mont

- Wandeling in omgeving met kaart van 3,5 of 5 km (werd door niemand gebruikt).

Tegen de middag, een groot bord soep met brood (à volonté) in “le Fleurist Priori” te Mont. Er was gevraagd om de “langeafstandsstappers” (die snel weer verder moesten) eerst te bedienen. Maar hierdoor was de wat minder ervaren helpster de rest wat uit het oog verloren. Gelukkig was er meer dan genoeg en ... smaakt alles beter als je honger hebt.

Namiddagprogramma:

- De 22-23 km stappers vertrokken snel na eten richting Achouffe.
- De anderen hadden de keuze om, voor aanvang van gezamenlijke terugweg, nog een mooie lus (van een dikke 2 km) op het plateau in Mont te doen (wat de meesten ook gedaan hebben).
- En dan de terugweg. Eerst 1,2 km naar het afspreekpunt om aan te sluiten bij de langeafstand-stappers.
- Om tenslotte gezamenlijk de terugweg aan te vatten.

Er was zelfs een geslaagde oefening “teambuilding” in verwerkt. En ...niks gezaag! Proficiat! Door de veelvuldige mogelijke combinaties viel de terugweg wat langer uit dan sommigen verwacht hadden. De wat minder geoefende wandelaars hebben die namiddag dan ook hun grenzen wat verlegd. Het moet gezegd: ze waren moe, maar de leute bij de achterblijvers was er daarom niet minder om, integendeel. Er werden zelfs (vermoedelijk tijdelijk) nieuwe koppeltjes gevormd. Maar iedereen kwam uiteindelijk toch fris gewassen toe op het avondeten.

Nadien bleek duidelijk dat er toch nog heel wat waren met fysieke overschot. Tijdens het avondprogramma, nog bijgewoond door een grote groep, werd nog lang nagepraat, gelachen en zelfs door verschillende nog gedanst! Ook nu waren er heel wat die de klok om middernacht nog gezien hebben...

Dag 3: (zondag 24/09/2023).

Stevig ontbijt om de dag goed te beginnen en dan kamers ontruimen en ... op naar de bus. Traditiegetrouw was men op zoek gegaan naar een wandelorganisatie op onze terugweg. Het Limburgse Wellen lag op onze terugweg en was dan ook de gedroomde stop (zeker qua plaats) voor onze trouwe wandelaars.

Als onze club dan nog voor inschrijving, drankje en extra stempel in ons wandelboekje zorgt, zijn de meesten heel tevreden.

En tot mijn grote verbazing en bewondering gingen alle leden op stap voor minimaal 6 km. We zijn duidelijk een wandelclub. Na de wandeling, wat drankjes, een pannenkoek en veel

gebabbel – snik,snik – terug huiswaarts.

We moeten concluderen dat het weliswaar een zware editie was, maar toch weer geslaagde driedaagse, gezien de vele positieve reacties achteraf. Sorry van mijnentwege voor de enkelingen die het mogelijk wat te zwaar vonden. De volgende bestemming is nog niet gekend, maar vermoedelijk zal er eens naar een wat plattere regio uitgekeken worden.

Ik kijk al uit naar de mensen die mij willen helpen met de uitwerking van de volgende 3/4 – daagse. Bekijk [hier](#) een foto-impresie (met dank aan de verschillende fotografen).

### **Bertemwandeling van zondag 15 oktober 2023.**

Onze wandeltocht had af te rekenen met zware concurrentie uit Schaffen (bonustocht) en de organisatie in Sint-Pieters-Leeuw.

Slechts twee zalen (om kosten te sparen): startzaal in Bertem en rustzaal in Korbeek-Dijle: een andere richting en dus ook andere parcours...

Het weer zat mee 's ochtends, zodat de opkomst ook hier boven de verwachtingen bleef.

In Bertembos werden er enkele pijlen van richting veranderd door een paar grapjassen, maar dat is - helaas - een traditie aan het worden, met soms pijnlijke gevolgen ...

De dag dat we een glazen bol vinden die de opkomst bij benadering kan geven, gaan de kopzorgen bij Jacqueline en mezelf gradueel fel verminderen. Maar dat is nu eenmaal het lot van elke weergevoelige organisatie.

Een vlotte werking bij de parkeerwachters, de inschrijvingen, aan de kassa, de drank- en eetstandjes met lekkere zelf gemaakte soep van onze leden ... en op de koop toe een mooi parcours: dat is bij onze wandelingen zowat een zekerheid. En dit lijkt stilaan te blijven kleven bij onze wandelaars.

Voor de rest kunnen we gelukkig steeds rekenen op voldoende medewerkers, ieder met zijn eigen kwaliteiten die mekaar goed aanvullen. Resultaat: wandelaars die uitermate tevreden waren over het mooie parcours, de vriendelijke bediening en de rest van de organisatie. Ze bleven dan ook stevast lang zitten in de eindzaal. En dat blijft een pluspunt bij onze wandel-organisatie. Steeds voldoende catering voor elke deelnemer zorgt dat ze knusjes wat langer blijven napraten.

Helaas géén bus-bezoek van andere clubs, maar op de Moorselwandeling waren we natuurlijk uitzonderlijk verwend. Het eindresultaat van de Bertemwandeling oogde toch weer mooi.

### **Aan alle medewerkers: een welgemeende dank.**

Foto's van het wandelevent kan je [hier](#) bekijken.

### **Ledenfeest**

Derde editie van ledenfeest was ook dit jaar succes qua opkomst, invulling en gezelligheid. De voorbereiding was in deze editie meer in handen van Jaklien (en Eliane) dan van ondergetekende. Waarvoor dank!

En ook nu hadden de afwezigen ongelijk, vraag het maar aan de zo wat 56 Vreugdestappers aan tafel.

Alles klaarzetten (niet te onderschatten werk) vanaf 16u00 om vanaf 18u deuren te kunnen openen voor ontvangst en receptie.

Heel wat leden kozen er ook nu voor om direct een zitplaats te gaan innemen en daar dan wat te socializen, kennis maken, kortom ... te babbelen over koetjes en kalfjes. Maar ook de "nieuwkomers" werden zeker met open armen ontvangen en bestookt met vragen.

... We moeten toch eens over brainstormen hoe we onze leden wat meer in contact kunnen brengen met hen die ze nog niet kennen...

18u45 tijd voor het traditionele woordje over het voorbije jaar: activiteiten, wandelingen, nieuwtjes, ... Maurice bracht de aanwezige leden op de hoogte van de financiële toestand van de club. Ook 2023 was een goed jaar voor de club en clubkas.

Deze keer kozen we om georganiseerd naar het buffet te gaan en af te zien van "bestorming van de Bastilles". Enkele spontane vrijwilligers zorgen voor de bediening. En of het ok was? De geleverde hoeveelheid leek enorm, en toch bleef er quasi niks meer over ... uit vorige edities weten we dat onze leden goed kunnen eten: we overwegen om ze volgend jaar bij het toekomen op de weegschaal te zetten en bij het verlaten van de zaal. En dan eventueel een surplus te vragen afhankelijk van het toegenomen gewicht.

Ook nu mogen we traiteur Guns proficiat wensen voor het geleverde buffet, genoeg en echt lekker!

En drank? Heel veel lege flessen cava, en idem voor de rode en witte wijn. We hebben weliswaar géén dronkenmannen-gezangen gehoord tijdens het eetfeest, maar we weten dat onze leden wel wat "ervaring" hebben.

Het waterverbruik (?) was door het nieuwe apparaat niet meer

meetbaar. Hmm.

Voor bediening, afruimen, afwassen, ... enz. waren terug voldoende mensen bereid om een handje bij te steken. Schijnbaar is het al een opbod geworden om te mogen helpen in de keuken en zo aan toespraken te ontsnappen. Shame on them!

De rustpauze na het eten was tevens het signaal om even het wandeljaar 2024 aan te snijden. Ook nu nog niet de gedroomde lijst met vastliggende data, maar hier en daar horen we toch al meer leden die mogelijk wat hulp aanbieden in de toekomst. We zijn dus op de goede weg en leven op hoop!

Maurice nam het administratieve gedeelte volledig voor zijn rekening. Waarvoor dank.

En dan koffie /thee, een biertje en taart of een stukje fruit. De vraag aan de leden voor wat lekkere zelfgemaakte taart was ik dit jaar spijtig genoeg vergeten: dit is iets voor het feest-comité... Ondertussen ging het info uitwisselen, geruchten toetsen, kennis maken, kortom "socializen" gewoon verder. Als de middernachtklok in zicht kwam vertrokken onze leden mondjesmaat richting home.

Wij waren blij met de opkomst en zo te zien tevreden leden, de deelnemende leden hopelijk ook.

En tenslotte nog een dankwoord aan hen die zich vrijwillig aanboden om deze avond goed te laten verlopen.

56 leden aanwezig, maar nog een hele resem afwezig vanwege overmacht of een andere geplande activiteit.

Na nachtelijk conclaaf en gebruik makend van de "stelling van Pythagoras" kwamen we tot de conclusie dat deze locatie (op de 3e vrijdag van november - al vastgelegd !!) nog als event-plaats kan blijven dienen als we deze formule aanhouden.

We zijn wel al op zoek naar nieuwigheden voor volgende editie, maar daarvoor zal je er dan ook moeten bij zijn.



### **Busreis Ingelmunster 5 november 2023**

De Brigandtrotters waren in maart zowaar met 2 bussen op onze Moorselwandeling. Een tegenprestatie leek dan ook logisch, en eens een andere regio bezoeken aanlokkelijk.

Vermoedelijk vanwege het Allerheiligenverlof was de opkomst bij ons niet geweldig. Je kan die club natuurlijk enkel bezoeken als ze een wandeltocht organiseren, en deze tocht is normaal hun mooiste. Pech voor ons: de "hogere instanties" hadden de club verplicht om uit de mooie bossen te blijven vanwege de weersvoorspellingen.

Op onze reis kwamen we toevallig bij een bevriende club langs

en verrasten we zowel deze club (Singelstappers) als ons leden met een korte extra stop. Behalve de penningmeester (maar die had dit jaar niet te klagen qua inkomsten) was eenieder wel tevreden. ...En dan op weg naar West-Vlaanderen.

Ingelmunster met als bezienswaardigheden: de Mandelmeersen, rivier de Mandel, Kasteel van Ingelmunster, Brigandsbrug, Gravenkapel, ... had wel wat te bieden. Ook het bekende Brigandbier en nu ook in aanbod: de Chocoretto met amaretto...

Door de verplichte wijzigingen bleven de parcours zeker onder de verwachtingen, maar dan zorgen we zelf wel voor animatie en storten we ons maar op de catering. De meeste leden deden de 10,5 en 18 km en genoten dan van het gezelschap, de pannenkoeken, het Brigandbier en de toch aanwezige zon.

Ons vervelen doen we nooit. Al waren diegenen die de kortere afstand gekozen hadden sneller bereid om huiswaarts te keren dan diegene die de langere afstand deden en dus ook veel later in de zaal waren. Maar als je ziet dat er tijdens wandeling, in de zaal en op de bus gelachen wordt, dan zitten we goed.

Omdat het nog vroeg leek als we thuisbasis terug bereikten, gingen nog enkelen even langs bij de Patrick in de Steenberg. ... En zo was weer iedereen tevreden.

[Link](#) naar de foto's.



### **Vreugdestappers Tervuren is een feit**

In "Tervuren info" verscheen een artikel over een nieuwe vereniging: De Vreugdestappers Tervuren. Je kan dit artikel lezen op onze website door op [deze link](#) te klikken.



### **Vrijdagwandeling Hoegaarden**

Een aantal moedige Vreugdestappers trotseerden vrijdag de modderpaden van het Meldertbos, de Rosdel, de Mene- en Jordaanvallei. Drie reservaten van Natuurpunt die de verbinding maken tussen Meldert en Hoegaarden. Het frêle zonnetje vergezelde ons in de frisse ochtend. Niet warm genoeg om de vochtige ondergrond ietwat op te drogen.

We hadden onmiddellijk prijs na de eerste bocht in Meldert bos:

enkeldiepe modder. De gladde knuppelpaden onderweg waren eerder een gesel dan een zegen. De tol voor een mooie doortocht in een natuurgebied.

Na Melderbos volgde de Rosdel: een prachtig natuurlint geweven rond de Schoorbroekbeek die zich ook door het rustige dorpje Nerm slingert. Hoegaarden kwam in zicht ...

Het Kapittelhuis zorgde voor de nodige warmte. De champignonsoep werd gretig verorbert.

We namen afscheid van een aantal Vreugdestappers die de heentocht zwaar genoeg vonden. Hadden de anderen maar geweten wat er nog volgde...

We klommen naar het plateau en hielden even halt op het panoramisch vlak van de Marollenkapel in Houtem. Het hoogste punt van de wandeling.

Via Hoksem bereikten we het laatste natuurreservaat van de dag: de Mene- en Jordaanvallei. Wie vallei zegt zegt ... modder. Ook een aantal omgewaaide bomen zorgden voor de nodige obstakels en maakte de tocht avontuurlijker, maar ook zwaarder.

Ik heb niemand horen klagen aan het einde van de rit. Maar goed slapen zullen ze zeker.

Foto's vind je [hier](#).

### [Vreugdestappers in club-klassement](#)

Hier de link naar het [club-klassement](#) op de site van Wandelsport Vlaanderen.

### [Betaal tijdig je lidgeld](#)

Vóór het jaareinde moeten we rond zijn met de administratie voor de hernieuwing van de lidgelden. Daar kruipt heel wat tijd in. Vandaar de warme oproep om je lidgeld tijdig te hernieuwen.

- Het lidgeld voor 2024 bedraagt 15 euro. Rechtstreeks aansluiten bij Wandelsport Vlaanderen kost je 35 euro!
- Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 6 euro.
- Dit bedrag kan betaald worden op ons rekeningnummer BE87 0019 3521 7694.
- Vermeld ook je naam in "Mededeling".

De nieuwe leden die recent zijn toegetreden zijn reeds lid voor 2024.



Zij mogen hun mutualiteitsdocumenten ook pas indienen na 1 januari 2024.

## Wandelingen in de kijker

- Zondag 20/11/2023: Dynastietocht Kessel-Lo
- Zaterdag 25/11/2023: Herfstwandeling in Mazenzele van Horizon Opwijk
- Zondag 26/11/2023:
  - Hoeilaart - Ijsetrappers
  - Wolvertem - Cracks
- Maandag 27/11/2023: Gelinden - Aviat St-Truiden
- Zaterdag 02/12/2023: Swinnetouspoor - VOS Schaffen
- Zondag 03/12/2023:
  - Para's - Kessel-Lo
  - Sinterklaastocht - Opwijk
- Dinsdag 05/12/2023: Spek+eierentocht - Veerle - Bavostappers
- Zondag 10/12/2023: Sinterklaastocht - Langdorp
- Zaterdag 16/12/2023:
  - City Walk Leuven - WSP
  - Herselt - Grashoppers
  - Mechelen in den doenker vanaf 15u
- Zondag 17/12/2023: Spek+eierentocht - Rotselaar - Bollekens

Volledig aanbod, zie app of kalender WSVL!

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van Wandelclub De Vreugdestappers.

Contactgegevens bestuur:

Jean-Marie Theunis - 0486/86 23 32 - [jean.marie@telenet.be](mailto:jean.marie@telenet.be)

Guy Engelen - 0479/75 89 78 - [guy.engelen@skynet.be](mailto:guy.engelen@skynet.be)

Mario Van Meeuwen 0493 79 53 51 [mvanmeeuwen@gmail.com](mailto:mvanmeeuwen@gmail.com)

Maurice Vanaudenhaegen - 0496/50 49 86 - [m.vanaudenhaegen@telenet.be](mailto:m.vanaudenhaegen@telenet.be)

Email: [vreugdestappers@gmail.com](mailto:vreugdestappers@gmail.com)

Contactadres: Erpsestraat 29, 1930 Zaventem

Copyright ©2023 Wandelclub De Vreugdestappers, Alle rechten voorbehouden.

Ben je niet langer geïnteresseerd in het ontvangen van deze nieuwsbrief, stuur dan een email naar [vreugdestappers@gmail.com](mailto:vreugdestappers@gmail.com)