



DE VREUGDEKLAPPER

Vreugdeklapper 147 - September 2022

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386

Wandel-3-daagse – nieuw rekeningnummer en 2^e bon voor gratis wandelen + drankje

3-daagse zit er al weer op.

Temperatuur is eindelijk weer normaal en de regen wil ... niet meer stoppen. J En onze Remco doet het! Na 44 jaar weer een Belgische rondewinnaar! Proficiat Remco!

Succesvolle 1^e bon met 32 Vreugdestappers in Heverlee.

Dus gaan we door met ... terug een bon.

Dit maal voor bij onze vrienden van Houtheimstappers Steenokkerzeel op 25/9.

Opgepast: er komt nog een 3^e bon voor afscheidswandeling van Tervuren-Bos op zaterdag 01/10.

Dus kijk goed naar al onze berichten/mails/extra Vreugdeklappers, ze blijven geld waard!

Wat staat er in de directe toekomst nog op ons programma?

Eigen organisatie: Bertemwandeling op 16/10/2022 !!!

NB Hoe volgende berichtgevingen en onze site dus nauwlettend in het oog en weet dat we jullie nodig hebben in Bertem.

Winnaars zijn niet de mensen die nooit falen, maar zij die nooit opgeven!

Nieuw rekeningnummer voor vzw Vreugdestappers Huldenberg

Zoals jullie weten is onze wandelclub VZW geworden.

Het is dan ook logisch dat we voor de VZW een nieuwe bankrekening geopend hebben waarover vanaf nu alle verrichtingen zullen lopen.

Wij verzoeken dan ook iedereen in de toekomst alle betalingen uitsluitend te richten naar volgend rekeningnummer:

BE87 0019 3521 7694

Dit is het enige nummer dat nog zal gebruikt worden.

Pas dit nummer dus ook aan in jullie bestand op PC en/of app van opgeslagen begunstigten.

Dank.

Maurice,

Penningmeester



Verlag en sfer-impressie van voorbije 3-daagse

Om diverse redenen waren er heel wat afwezigen bij de trouwe leden die steevast deelnemen aan de meerdaagse clubuitstappen. Gelukkig waren er ook nog een 10-tal "nieuwe" en die zullen het zich niet beklagd hebben.

Op dag 1 (vrijdag 02/09/2022) werden we reeds tegen 9u verwacht in ons Hotel De Roosterhoeve. Er werd ons daar een (of meerdere) koffie (of thee) aangeboden, alsook de 1^e kennismaking en briefing met en door Nathalie.

Snel heen en weer naar de middag-rustpost om aldaar een auto te gaan posteren voor hen die 7 km wel voldoende vonden voor de 1^e dag. En dan met z'n allen op stap met Nathalie.

De 1^e km-ers was het voor Nathalie wat aanpassen aan de Brabantse mentaliteit (lekker in de pas lopen ligt de Brabanders zo niet) en onze "jokes" (ja, dat moet gewend zijn). Maar mede door het leuke warme weer (pff) viel dat snel in de plooi. Via het oversteken van de Maas, het mooie centrum van Maaseik met oa de gebroeders Van Eyck en wat open Belgische velden kwamen we tegen de middag aan in Heppeneert. Omdat met Nathalie ALLES georganiseerd is (haha) waren de bestellingen voor de middaglunch al doorgegeven en ... waren we al lekker aan het eten voor we goed en wel neer zaten.

Na het eten namen we eerst afscheid van enkele leden die op prospectie gingen naar de bar van het hotel en dan ... op stap met de rest.

De boorden van de Maas was onze volgende bestemming. Patricia had Antoine ondertussen al enkele keren met de beentjes in de lucht laten vliegen, maar geen probleem, Antoine is Mario gewoon. En dat is ...

Langs de Maas in de omliggende vlakke kwamen we een enorme groep wilde (?) paarden tegen. Maar met Albert en Nathalie aan kop van de groep, waren deze paarden eerder bang van ons dan omgekeerd. Om uiteindelijk aan voldoende wandel-km te komen trok Nathalie nog op verkenning door Roosteren.

Een gedeelte van de groep had ondertussen al het terras van het hotel ingepalmd.

Om 18u30 verscheen iedereen proper gewassen, de dames tevens hun laatste aankopen tonend, aan tafel. Lekker eten en dan snel naar de ontspanningszaal voor een optreden van Olivia (en het dessert!).

Stonden sommigen voor aanvang nog enigszins sceptisch tegenover dit optreden, dan hadden de kenners daar achteraf duidelijk een andere mening over. Optreden was, zeker qua zangtalent van Olivia, TOP. De rest van de optredens, ja dat was ... Maar gezien de boekingen voor andere optredens volop binnenlopen ... Er zal binnen 10 jaar nog wel over gesproken worden.

Dag 2 (zaterdag 03/09/2022).

De meeste waren tijdig op post voor een stevig ontbijt.

En dan op naar de cruise-terminal van Maasbracht voor een 1,5 uur durende boottocht in de grootste binnenhaven van Nederland.

Met het weer van toen wil ik deze boottocht gerust elke week doen. Dat is pas ...ontspannen.

Nog maar net aan boord werden we getraakteerd op koffie en een lekker groot stuk taart.

De boottocht was tevens in gezelschap van een kleine 30 Lennikse Windheren die met de bus afgezakt waren voor een daguitstap.

De kapitein en John, de man van Nathalie, gaven tijdens de rondvaart ook interessante uitleg over de Maas, omgeving en industrie. Maar met drankje in de hand en genietend van het lekkere zonnetje kon een "kwartje pitten" wel overwogen worden. De rondvaart van 1,5 u leek spijtig genoeg te snel voorbij. Of had ik toch geslapen?

Dan maar snel naar Stevensweet om ... weer te gaan eten. Na stevig ontbijt in hotel en groot stuk taart rond 10u30 hadden de Vreugdeklapper natuurlijk géén honger op de middag.

Dan maar snel terug op stap. Voor de namiddagwandeling waren er 2 keuzemogelijkheden:

- Korte 4-5 km wandeling met John of
- Net wat langere 10-11 km tocht met Nathalie.

Heel wat Vreugdestappers kozen voor Nathalie of was het voor de wat langere wandeling.

Halverwege de wandeling kwamen we even de "korte-afstandstappers" tegen en ... moest Antoine met rolstoel en al over een grote-keien-oversteek geraken. Dit spektakel ga ik jullie besparen, maar dat zal Antoine zelfs met Mario nog niet meegemaakt hebben.

Moest Antoine een hardslagmeter aangehad hebben zou die zeker TILT geslagen hebben.

Na een groepsfoto werd de sprint ingezet naar de Hompesche molen, met een plaatselijke drankgelegenheden.

Men had zo een dorst dat eenieder direct 2 consumpties bestelde (waren wel maar 18 cl glaasjes, ha). En dan bij 130° de terugweg naar Stevensweet. Hier werd het centrum nog even aangedaan om onze culturele horizon nogmaals te verleggen.

Nadien terug naar hotel, weer lekker eten, enkele korte speeches en bedankingen en dan op buiten-terras tot ... de barman het voor bekeken hield. Vermoedelijk tegen

middernacht.

Dag 3: (zondag 04/09/2022).

Stevig ontbijt om de dag goed te beginnen en dan wachten op Nathalie en John. Op naar de welgekende en mooie Régi-route. Wel met Nathalie en John, maar zonder Régi.

Mooie (jawel) BOSwandeling van een 5 km in Opoeteren, met constant een kabbelend beekje aan onze zijde. Halverwege werd effe halt gehouden aan fiets-café de Molen om de goede gewoontes toch zeker niet te verliezen.

Na uivoerig afscheid genomen te hebben van Nathalie en John trokken "de laatste der Mohikanen" nog 3 km verder naar wandelclub Boskabouters die hun 40 jaar bestaan vierden met de Braambierentocht.

Verbroederen, eten, drinken, babbelen en dan - snik,snik – huiswaarts naar eigen bad en bed na, zo te horen (en positieve reacties achteraf) weer een geslaagde 3-daagse.

En neen, de volgende bestemming is nog niet gekend.

[Hier nog een foto-impressie met dank aan Béatrice en Nathalie/John!](#)

Copyright ©2021 Wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg, All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van Wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg.
Contactgegevens bestuur:
Jean-Marie Theunis - 0486/86 23 32 - jean.marie@telenet.be
Guy Engelen - 0479/75 89 78 - guy.engelen@skynet.be
Mario Vanmeeuwen 0493 79 53 51 mvanmeeuwen@gmail.com
Maurice Vanaudenhaegen - 0496/50 49 86 - m.vanaudenhaegen@telenet.be
Email: vreugdestappers@gmail.com
Contactadres: Erpsestraat 29, 1930 Zaventem

This email was sent to paul.poels@telenet.be

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

. Belgium

